

God van levenden,
U hebt de mens' geschapen
als beeld van U
en hem gezegend;
U zag dat het heel goed was.
Wij worden geboren om te leven;
toch staan wij
voor het mysterie van de dood.
Vele dierbaren zijn ons ontvallen.
Uw Zoon, Jezus, is gehoorzaam
geworden
tot de dood aan het kruis.
Als een graankorrel is Hij gestorven,
opdat zij leven zouden bezitten
en wel in overvloed.
In het water van de Doop
zijn zij herboren;
zij aten het Brood des levens.
Mogen zij nu verblijven
in de glorie van de Heer.
Want geen oog heeft gezien,
geen oor heeft gehoord
en in geen mensengeest is opgekomen
al wat U bereid hebt
voor die U liefhebben.
Amen.

Verblijven
mag ik
in het huis
van
de Heer

ps. 23-6

PAROCHIE VAN DE H. MARTINUS
LINNE

1974 - ALLERZIELEN - 1975



*Mogen voor altijd in Gods
liefde geborgen zijn:*

Eduard Verboeket	38 j.
Maria Meuwissen-Smeets	66 j.
Johannes Smeets	63 j.
Har Geerlings	21 j.
Cornelis Paulich	59 j.
Petronella Vossen-Hodzelmans	79 j.
Joseph Yntema	68 j.
Josephina Hansen-Wilms	49 j.
Antoon Perey	68 j.
Berthe Vermeulen	88 j.
Alfons Louisse	27 j.
Johannes Robben	74 j.
Willem van Es	85 j.
Joseph Rutten	86 j.
Maria Janssens-Houwen	62 j.
Gertrudis Linssen-Valkenborgh	68 j.

Theodorus Smeets	94 j.
Godefridus Thissen	85 j.
Wilhelmina Straatmans-Scheepers	79 j.
Peter Engelen	53 j.
Wim Hansen	23 j.
Hubertina Thissen-Poolen	81 j.
Peter Everts	77 j.
Anna Valkenburg-de Krijger	66 j.
Peter Aelmans	70 j.
Catharina Cremers	57 j.
Joannes Schreurs	65 j.
Suzanna Janssen-van der Werff	66 j.
Helena Eijssen-Timmermans	74 j.

Heer, naar Uw woord is het een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden. Daarom willen wij nu in liefde gedenken, die onder ons gewoond hebben en die Gij tot U hebt geroepen.

Wil met hen niet handelen naar de strengheid van Uw rechtvaardigheid, maar naar de goedheid van Uw barmhartigheid. En verleen hun op de dag van Uw wederkomst met alle uitverkorenen een heerlijke vrijzenuis.

Dit vragen wij U door Christus onze Heer.